



Ruta de la pasa: Rozijnenroute (63 km) Totalan | Comares | Cútar | El Borge | Almáchar | Moclinejo

De bezienswaardigheden zijn vetgedrukt. Rijd de kleine dorpjes niet in: de smalle steile straatjes zijn slecht of niet toegankelijk voor auto's. Parkeer langs de toegangsweg of op een parkeerplaats net buiten het dorp.

Deze route loopt door het zuidwesten van de Axarquía, dichtbij de stad Málaga en voert naar de uitlopers van de Montes de Málaga.

Prachtige vergezichten, kleine charmante dorpjes die al sinds de tijd van de Romeinen uitstekende wijnen produceren, glooiende wijngaarden en bandietennesten: je komt het tijdens deze route allemaal tegen. Deze omgeving is met name bekend vanwege zijn rozijnen en tijdens het oogstseizoen zie je dan ook overal 'rozijnenbedden' op de heuvels liggen waar de Moscatel druif gedroogd wordt.

De rozijnen worden gebruikt voor het produceren van zoete, witte Muskaatwijnen. Jaarlijks wordt in de Axarquía ongeveer 200.000 kilo rozijnen geproduceerd.

Ook tijdens deze route zul je zien dat veel van de dorpen een Moors karakter behouden hebben, te danken aan de zeven eeuwen van Arabische overheersing in dit deel van Spanje.

Totalan

Op 290 meter hoogte ligt dit leuke en kleine witte dorpje, omringd door wijngaarden, olijfgaarden en amandelbomen. Hier doorheen stroomt het riviertje de Totalan die de meeste maanden van het jaar droog staat.

In het centrum, aan het pittoreske dorpsplein vind je de parochiekerk **Santa Ana**.

Comares

Het Arabische dorp Comares is gebouwd op een rots en kun je al van ver zien liggen. Het ligt op 720 meter hoogte en wordt hierom ook wel het balkon van Axarquía genoemd.

In de omgeving zie je veel kleine boerderijen die stipjes vormen in het landschap en die voornamelijk druiven, olijven en amandelen verbouwen.

In het doolhof van smalle straatjes in het centrum liggen tegels in de vorm van voetstapjes. Deze vormen een route langs de belangrijkste bezienswaardigheden. In het centrum vind je de **Segrario kapel** uit 1721 en de kerk **Nuestra Señora de la Encarnación** gebouwd in 1505 in Mudejarstijl.

Op het hoogste punt staat nog een deel van **La Tahona**, ooit onderdeel van het kasteel van Comares.

Nu vind je er een bijzondere begraafplaats die de moeite van een bezoek zeker waard is. Zoals bij veel Spaanse begraafplaatsen liggen de graven hier op elkaar en vormen de vensters aan de voorzijde kleine gedenktimpeltjes. Het uitzicht op de omgeving vanaf hier is prachtig! Je ziet de overblijfselen van de oude forten in het hoger gelegen deel van deze stad. De overblijfselen van een oud Romeins fort werden door de Arabieren gebruikt om een fort te bouwen, dat samen met het fort in Velez-Málaga en Ben Tomiz de belangrijkste verdedigingscentra waren in Axarquía. Ook vind je in Comares waterdepots die nog stammen uit de Arabische tijd.

Cútar

Cútar is een rustig, charmant en traditioneel dorp. Ook Cútar is een 'pueblo blanco' (wit dorp), een erfenis van de Moorse overheersing van dit gebied. Cútar ligt op een heuvel op 330 meter boven de zeespiegel, en loopt naar beneden de valleien in en biedt een prachtig uitzicht op een landschap, gedomineerd door wijngaarden en olijfbomen.

Vanwege het zeer milde semi-tropisch klimaat, verbouwen de boeren hier mango's, avocado's, citrusvruchten, dadels, vijgen, granaatappel, guave, suikerriet en de zware, heerlijke Muskaat druiven. Deze druiven worden gedroogd tot rozijnen om later verwerkt te worden tot de beroemde Moscatel dessertwijn.

Bij de ingang van het dorpje vind je mooi aangelegde tuinen in Moorse stijl en restanten van een unieke fontein (**fuelle Árabe**) uit de Moorse tijd. De **Iglesia de la Virgen de la Encarnación** uit de 16^e eeuw is gebouwd in Mudejarstijl.

El Borge

El Borge is een authentiek Andalusisch wit dorp waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan en waar toeristen nog niet tot het vaste straatbeeld behoren.

Hoewel het dorp in de 4^e eeuw voor Christus gesticht werd door de Feniciërs ademt het de sfeer van de latere Moorse overheersing. Een van de twee torens van **Iglesia de Nuestra Señora Rosario** is dan ook uitgevoerd in de typische Mudejar bouwstijl. El Borge ligt 230 meter boven zeeniveau.

Een van oudsher belangrijke inkomstenbron vormt de druiventeelt (moscatel) waarvan een wijn, maar ook heerlijke rozijnen gemaakt worden. De druiven worden op de heuvels rondom het dorp te drogen gelegd. Ooit mocht het dorp haar belasting in rozijnen afdragen.

Een dag per jaar, half september, is El Borge het middelpunt van de streek. Op Dia de la Pasa (dag van de rozijn) wordt de nieuwe oogst met een groots feest gepresenteerd en geprobeerd. Op de vlakkere gedeelten staan avocado-, citroen- en mangobomen.

De bekende bandiet Luis Munoz Garcia, beter bekend als El Bizco de El Borge (de schele) werd hier in de 19^e eeuw geboren. In het dorp bevindt zich ter ere van hem een klein museum met restaurant: **Posada del Bandolero**.

Almáchar

Dit leuke dorp ligt in het hart van de Axarquía en is het centrum van de rozijnenroute.

Het ligt op een kleine heuvel tussen de rivieren El Borge en Almáchar, in een landschap, omgeven door olijfbomen, granen en glooiende heuvels. De omgeving is bezaaid met wijngaarden en 'paseros', plekken waar de rozijnen worden gedroogd.

Net als de meeste dorpen in dit gebied is ook Almáchar van Arabische oorsprong, met de typische stedelijke structuur van steile, kronkelende, smalle straatjes met witgekalkte huizen. Bekijk vooral de **Iglesia de San Mateo** uit de 16^e eeuw en sla ook vooral het

Musea de la Pasa (rozijnenmuseum) niet over.

Mocht je hier willen lunchen, probeer dan hun beroemde 'Ajoblanco': een koude soep, gemaakt op basis van knoflook en amandelen, geserveerd met druiven.

Moclinejo

Het dorp ligt 450 meter boven de zeespiegel en op ruig terrein.

Heuvels, dalen en ravijnen wisselen elkaar af. De riviertjes Valdes en Granadilla bevatten alleen water als het een paar dagen flink geregend heeft.

De sterke amandel- en olijfbomen kunnen op dit terrein uitstekend overleven en ook de druif doet het hier goed.

Moclinejo is van oorsprong een Moors dorp.

De **Iglesia de Nuestra Señora de Gracia** werd gebouwd in de 16e eeuw in Moorse stijl en is de belangrijkste bezienswaardigheid van het dorp. Verder is het gewoon leuk om hier even een kleine wandeling te maken en van het landschap te genieten.

Met een spectaculair uitzicht over de baai van Malaga en de nabijheid van de kust, is Moclinejo een gewild dorp om in te wonen.

Vanuit hier rijd je weer terug naar de kust, richting Rincon de la Victoria.

Rincon de la Victoria

Het stadje ligt praktisch tegen de stad Malaga aangeplakt, maar Rincon de la Victoria heeft toch een geheel eigen karakter. De stad leeft voornamelijk van het toerisme en het strand is vrij breed en goed onderhouden.

Uit opgravingen en vondsten is gebleken dat de stad al heel lang bewoond is en er zijn nog veel overblijfselen terug te vinden.

Bijna aan het begin van de stad ligt het, geheel ommuurde kasteel **Bezmiliana**, gebouwd in de 18e eeuw.

Ook vind je hier de **Cueva del Tesoro** (grot van de schat) waar nog oude tekeningen uit de oude steentijd te bewonderen zijn.

Het is gezellig om hier aan het stand een portie van de beroemde gegrilde sardientjes te eten.